

*R*ust nu maar uit, je hebt je strijd gestreden.
*J*e hebt het met heel veel moed gedaan.
*W*ie kan begrijpen wat je hebt geleden?
*W*ie kan voelen wat je hebt doorstaan?





*Vervuld van stil verdriet
maar dankbaar om wat hij voor ons heeft betekend,
melden we u het overlijden van*

Luc Buseyne

zoon van wijlen André en Irene Buseyne - Beyls

Hij is geboren te Kortrijk op 19 september 1949
en er na een moedige strijd overleden
op 10 september 2018,
omringd door zijn familie.

De afscheidsdienst met urne
waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaatsvinden in de St-Bavokerk te Lauwe
op **zaterdag 15 september 2018** om **10 uur**.

Bijeenkomst en begroeting in de kerk vanaf 9.45u.

Na de dienst volgt de asverstrooiing
op de begraafplaats te Lauwe.

Een laatste groet aan Luc kan gebracht worden in
het funerarium Deman, Lauwbergstraat 14 te Lauwe
op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag
van 16 uur tot 19 uur.

Dit melden u:

Patrick en Rita Buseyne - Warnez
Griffin

†William en Viviane Buseyne - Glorieux
Jerry en Sofie Houquet - Buseyne
Andrès

zijn broer, schoonzussen, neven en nichten.

Rouwbetuigingen mogen worden bezorgd aan
Begrafenissen Deman, Lauwbergstraat 14, 8930 Lauwe
t.a.v. de familie Buseyne
of via www.begrafenissen-deman.be/rouwberichten.

*Met oprechte dank aan zijn huisarts, thuiszorg,
aan de dokters, het personeel en het palliatief support team
van het AZ Groeninge te Kortrijk.
Ook een speciale dank aan de bureu voor de goede zorgen.*