

*Heel bijzonder, heel gewoon.
Gewoon een heel bijzonder man...*

de heer
Frans Vancaneghem

geboren te Kortrijk op 21 september 1936
en zachtjes ingeslapen te Lauwe op 26 juli 2018.

Dit melden u:

zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Geert en Dorine Deman - Vancaneghem
Sara Deman en Niels Vandekerkhove
Mamediarra en Tamsir
Tijn en Tessa Waignein - Deman
Janne en Milas
Cis Deman en Kim Wright
Franky Vancaneghem
Lie Vancaneghem

zijn broer, stiefzus, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

Marcel (†) en Dina Vancaneghem - Minne en familie
Marc (†) en Rosette Demeulenaere - Boudrez en familie
Bernard en Thérèse (†) Detavernier - Cappon en familie

zijn trouwe vriend

Roger Demaret

dooppeter van:

Claude, Sara en Lie

De families:

VANCANEGHEM - VANOVERBERGHE - BOUDREZ

Met dank aan:

De artsen van Medisch Huis de Statie
Directie en personeel van het woon- en zorgcentrum “Indigo” te Lauwe

**De afscheidsdienst zal plaatsvinden in
intieme familie- en vriendenkring.**

Rouwbetuiging: Bij voorkeur via www.begravenissen-deman.be/rouwregister
ofwel familie Frans Vancaneghem, P/a Hogeschoolstraat 19 - 8930 Menen.