

*Rust nu maar uit,
je bent bevrijd uit je lijden.
Maar ach, wat is het zwaar
van jou te moeten scheiden.*





*Vervuld van stil verdriet
maar dankbaar om wat zij voor ons heeft betekend,
melden we u het overlijden van*

Mariette Vanhullebusch

dochter van wijlen
Remi en Octavie Vanhullebusch - Dobbelaere

Zij is geboren te Oedelem op 31 augustus 1925
en zachtjes heengegaan te Rekkem op 30 november 2018,
gesterkt door het Heilig Ziekensacrament.

Lid van Okra

De afscheidsdienst met urne
waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
zal plaatsvinden in de St.-Niklaaskerk te Rekkem
op zaterdag 8 december 2018 om 10.30u.

De offerande geldt als rouwbetuiging.

Na de dienst begeleiden we Mariette naar
haar laatste rustplaats op de begraafplaats te Rekkem.

Zij was de zus van:

Rachel (†) en Roger (†) Vanhullebusch - Poelman
en familie

Louis en Antoinette (†) Vanhullebusch - Van Damme
en familie

Georges en Paula (†) Vanhullebusch - Callant
en familie

Adelin Vanhullebusch (†)

Johanna en Julien (†) Vanhullebusch - Hozemont
en familie

De families VANHULLEBUSCH - DOBBELAERE

Met dank aan haar huisdokter,
de directie, de aalmoezenier en het personeel
van het wzc O.L. Vrouw Middelaars te Rekkem.

Rouwbetuigingen kunnen bezorgd worden aan:
Begrafenissen Deman, Lauwbergstraat 14, 8930 Lauwe
T.a.v. de families Vanhullebusch - Dobbelaere
of via www.begrafenissen-deman.be/rouwberichten